

Ε ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ
Γενική Απεργία - Παρασκευή 28 Φλεβάρη
ΣΤΙΣ 28 ΦΛΕΒΑΡΗ
ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Την Παρασκευή 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται δυο χρόνια από τη μέρα που η **πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στη χώρα**, η πολιτική της λιτότητας και των περικοπών, η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της ασυδοσίας του κεφαλαίου, **οδήγησε στο θάνατο 57 συμπολίτες μας**, ανάμεσά τους και πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες που γυρνούσαν από το τριήμερο των Αποκριών. Δύο χρόνια μετά και η **πολιτική αυτή όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά δείχνει και την άλλη πλευρά της, αυτήν της κινητοποίησης όλων των μηχανισμών της εξουσίας, ώστε να μην καταλογιστούν πολιτικές ευθύνες και να υπάρξει συγκάλυψη**. Η Βουλή ψήφισε την απαλλαγή του Καραμανλή (και του Σπίρτζη) από κάθε ευθύνη για τη σύμβαση 717 («τηλεδιοίκηση») που δεν υλοποιήθηκε, με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ να χειροκροτεί τον άνθρωπο που είχε την πολιτική ευθύνη για το έγκλημα... Το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης δεν σηκώνει καν το θέμα... Η αστυνομία άφησε τον χώρο να ξεμπαζωθεί και να μπαζωθεί... Η Δικαιοσύνη αρνείται να αναζητήσει και αγνοεί κρίσιμα στοιχεία και αναγκάζονται οι συγγενείς να κάνουν μόνοι τους έρευνες... Τα ΜΜΕ κρατούσαν για μεγάλο διάστημα χαμηλά το θέμα των Τεμπών και αναπαράγουν συστηματικά τα ψέματα της κυβέρνησης...

Έτσι έχουμε φτάσει δυο χρόνια μετά και κανένας δεν έχει να απαντήσει για ποιο λόγο κάηκαν άνθρωποι ζωντανόι από μια έκρηξη, παρότι είχαν επιβιώσει της σύγκρουσης. Δεν έχει απαντήσει γιατί μέσα σε 3 μέρες αλλοιώθηκε πλήρως ο τόπος του εγκλήματος και χάθηκαν— πιθανώς για πάντα;— κρίσιμα στοιχεία που θα έδιναν απαντήσεις για το τι συνέβη. Για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε, 15 μέρες μετά το δυστύχημα, ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο; Γιατί δεν κρατήθηκαν από τον ΟΣΕ όλα τα βίντεο της επιβατικής και της εμπορικής αμαξοστοιχίας; Για ποιο λόγο ο Εισαγγελέας δεν ζήτησε εγκαίρως τα βίντεο της φόρτωσης; Γιατί συμπεριφέρεται σαν να μην θέλει να βρεθεί η αλήθεια;

Όμως η τεράστια κινητοποίηση της 26^{ης} του Γενάρη σε 200 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού έδειξε ότι αυτή η πρακτική δεν θα γίνει ανεκτή! Και αυτό όχι μόνο γιατί είναι κοινή απαίτηση όλων η δικαιοσύνη για τα Τέμπη αλλά και επειδή η συμπεριφορά της κυβέρνησης στην υπόθεση των Τεμπών είναι η ίδια συμπεριφορά αλαζονείας, αυταρχισμού και ψευδολογίας με την οποία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια όποιον/-α αγωνίζεται ενάντια στην πολιτική της. Μια πολιτική ιδιωτικοποίησης και διάλυσης των δημόσιων αγαθών, που βιώνουν όλοι οι εργαζόμενοι με διαφορετικές μορφές ο καθένας. Αυτή η πολιτική έφερε τα τρένα σε πολύ χειρότερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν. Αυτή η πολιτική διαλύει τη δημόσια υγεία, παραδίδοντας οτιδήποτε κερδοφόρο στους ιδιώτες και αφήνοντας τα υπόλοιπα κομμάτια της υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτημένα.

Και φυσικά η ίδια πολιτική εφαρμόζεται στο δημόσιο σχολείο: σκληρή λιτότητα για τους εκπαιδευτικούς, εκατοντάδες κενά μέχρι το τέλος της χρονιάς, διάλυση των εργασιακών σχέσεων, απευθείας είσοδος των ιδιωτών στο δημόσιο με πρόσφατο παράδειγμα τα Ωνάσια σχολεία. Κεντρικός στόχος είναι η μετατροπή της εκπαίδευσης από δημόσιο αγαθό για όλα τα παιδιά σε μια «ευκαιρία» για λίγους. Ένα προνόμιο που θα παρέχεται σε όσους πετυχαίνουν σε σκληρές και συνεχείς εξεταστικές διαδικασίες ή σε όσους έχουν χρήμα να πληρώνουν! Η τύποις δημόσια εκπαίδευση θα καταστεί μια κατηγοριοποιημένη διαδικασία μέσα από την αξιολόγηση με σχολεία πολλαπλών ταχυτήτων—«καλά» και «κακά»— και όλο και περισσότερους ταξικούς φραγμούς.

Η επιχείρηση «διάλυση και ξεπούλημα του δημόσιου σχολείου και Πανεπιστημίου» είναι οργανωμένη και συστηματική. Υλοποιείται κλιμακωτά τα τελευταία χρόνια, με την εξίσωση των πτυχίων ΑΕΙ και κολλεγίων, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το ΙΒ, τις «επαγγελματικές ακαδημίες», την τράπεζα θεμάτων, την ΕΒΕ, τα Ωνάσια και την αξιολόγηση. Η επιχείρηση «διάλυση και ξεπούλημα» συναντά την αντίσταση του κλάδου, την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί σπασμωδικά να κάμψει!

Και εδώ όσοι αντιδρούν κάθε φορά αντιμετωπίζονται με την ίδια αλαζονεία και τον αυταρχισμό που δείχνει η κυβέρνηση στις άλλες πλευρές της δημόσιας ζωής. Τελευταίο κρούσμα τα εκατοντάδες πειθαρχικά που στήνονται σε όλη την Ελλάδα εναντίον όλων όσων αντιδρούν στην αξιολόγηση και τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και του δημόσιου σχολείου που θα φέρει. Ένα κύμα διώξεων που έχει εξαπολυθεί ενάντια σε ανθρώπους που συμμετέχοντας στις συλλογικές αποφάσεις των σωματείων τους δηλώνουν απεργία-αποχή. Με χουντικής κοπής αυταρχισμό, επιχειρείται η φαλκίδευση του δικαιώματος της απεργίας. Οι διώξεις και τα πειθαρχικά και ένας μισθός κοροϊδία που δεν φτάνει ούτε μέχρι τα μισά του μήνα, σε μια αγορά ανεξέλεγκτης ακρίβειας των βασικών αγαθών, είναι αυτό που προορίζεται για τους εκπαιδευτικούς.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ζωή μας έχει γίνει «Τέμπη»...

Προσπαθούμε να επιβιώσουμε, ενώ «δεν έχουμε οξυγόνο»...

Στις 28 Φλεβάρη, στη Γενική Απεργία, τα σχολεία πρέπει να κλείσουν και να είμαστε όλοι και όλες στις απεργιακές συγκεντρώσεις!

- Για να ζητήσουμε Δικαιοσύνη για το έγκλημα στα Τέμπη
- Να ζητήσουμε να πάψουν οι ιδιωτικοποιήσεις σε όλα τα δημόσια αγαθά, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τις μεταφορές, το νερό, το ρεύμα.
- Να ζητήσουμε όλα τα δημόσια αγαθά να γυρίσουν στον δημόσιο τομέα, επαρκώς στελεχωμένο με προσωπικό και μέσα για να παρέχει ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά σε όλους και όλες.
- Να παλέψουμε για την ανατροπή της πολιτικής της κατηγοριοποίησης και διάλυσης του δημόσιου σχολείου, του αυταρχισμού και των πειθαρχικών.
- Για μισθούς και συντάξεις στο ύψος των αναγκών μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ